

Vrolijk en gevarieerd vogelconcert in Museum Buurtspoorweg

Op 20 mei gaven we met IntervOcaal in Museum Buurtspoorweg een vrolijk en gevarieerd vogelconcert. We vormden met zijn allen een kleurrijke verzameling mensen waarvan enkelen letterlijk uitgedost waren als vogel, en daarbij hadden we ook nog eens een grote hoeveelheid vogels bij ons, variërend van knuffelvogels en handvogels tot papieren vogels en speelgoedvogels in kooien. Ook hadden verschillende mensen vogelfluitjes bij zich, die soms niet van echte vogelgeluiden te onderscheiden waren.

Bij aankomst op station Haaksbergen gingen we met zijn allen op de foto, wat gelijk al een gezellige boel was. Voordat we de trein in gingen hebben we op het perron gezongen, waarbij we gelijk al de aandacht van veel mensen trokken. Ik zag ook al meerdere kinderen die ons met onze vogels zeer interessant vonden. Hierna vertrokken we naar Boekelo.

We hebben niet meer lopend door de trein gezongen, maar ook vanaf onze plaats wisten we het publiek en onszelf goed te vermaken met een grote variatie aan trein-, vogel- en lentemuziek. Dit bleek wel toen we in de trein applaus kregen voor onze zang en op de bank tegenover mij een klein meisje van een jaar of twee stond te dansen op de knieën van haar vader. Ook Thea op de gitaar en Frank op de accordeon werden zeer gewaardeerd. Bij aankomst in Boekelo gingen we op de foto op het spoor bij een locomotief, dit was dus een 'koor op het spoor'.

In de loods in Boekelo zong IntervOcaal weer enkele nummers, waarna iedereen een lunch ontving die bestond uit twee bolletjes en zakje Snack-a-jacks. Het drinken werd mee teruggenomen in de trein. Ook op de terugweg en bij de tweede rit hebben we weer uitgebreid gezongen. Zo sloten we een succesvolle dag af die vooral bestond uit een hoop trein-, vogel- en lenteliedjes.